

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 20 nr. 4
Oktober - december 2009
Afgiftekantoor

Voorwoord

Beste lezers,

Wanneer jullie dit lezen zal de zomer – die wel het eeuwige leven lijkt te hebben – zijn uitgedoofd en overgegaan in de herfst.

In dit Contactblaadje vind je nieuws van Johan Venken uit Congo. De regens laten lang op zich wachten daar met de nodige gevolgen voor de landbouw en dus de voedselvoorziening. Het is een voorbeeld van hoe de opwarming van de aarde zich laat voelen in streken waar het voorheen al moeilijk was.

In dit blaadje vindt u ook nog een verslag van het jaarlijkse zomerbouwkamp, de traditionele wist-je-datjes en een uitnodiging voor de jaarlijkse herdenkingsviering ter ere van onze overleden medewerkers.

Tenslotte ook nog een tekst ter nagedachtenis van Louis van Diest, trouwe medewerker van Telebouworde Limburg.

We wensen jullie veel leesplezier en arbeidsvreugde.

De redactie

Nieuws uit Congo

Op het Centrum blijven de bijen hun werk verder doen. We hebben een achttal kasten die bezet zijn. En we zijn er al weken van aan het spreken om de eerste kast te oogsten. Maar onze begeleider, onze majoor van het Leger des Heils laat het afweten. Hij heeft het ons al zo dikwijls beloofd, maar hij heeft de laatste tijd veel last met zijn gezondheid. Ondertussen hebben we pakken of tenues laten maken om ons te beschermen tegen bijensteken en hebben we ook de nodige enfumoir. We hebben besloten dat als de majoor deze week niet langs komt dat we het dan zelf maar gaan proberen te oogsten. We kunnen raad vragen aan onze buur bij Pere Mathieu Vudu, waar ze al een keer geoogst hebben.

Wat de kippen betreft we hebben er nu meer dan honderd. We willen het bij honderd houden, alles wat meer is proberen we te verkopen. Het zijn lokale kippen die enorm kweken. Deze kippen leggen maar een beperkt aantal eieren, een twintigtal en gaan vervolgens de nest op. Maar de moeilijkheden ontbreken zeker niet. Zo krijgen we veel bezoek van grote roofvogels die regelmatig met kuikens verdwijnen. Al de kippen met pas ontluikende kuikens hebben we een aparte plaats gegeven met een uitloop naar buiten. Die uitloop gaan we nu moeten beschermen door er visnetten over te spannen. Tevens bij alle families verdragen veel kippen de aanwezigheid van andere kuikens niet. Dikwijls gaan moederkippen zo hevig tekeer tegen de kuikens van een andere familie dat ze het niet overleven. We zijn nu bezig om aparte compartimenten te maken en als ze niet in de uitloop zitten ze familie per familie apart te plaatsen. Verder hebben we terug gezorgd opdat er opnieuw duiven zijn, we hebben terug opnieuw een achttal koppels, maar ondanks dat de duiventil redelijk hoog geplaatst is slagen de kippen erin zich te nestelen in de duivenkoten. Kost wat kost zijn er kippen die hun eieren willen leggen in het duivenhok waar ze dan ook gaan broeden met als gevolg hevige strijd tussen kippen en duiven. Dus daar moeten we ook nog een oplossing voor zien te vinden.

Op dit ogenblik is het de periode dat er redelijk wat fruit te vinden is. Vooral avocado is er enorm veel. En ook zijn er nu al volop mango's, maar nog onvoldoende rijp voor mij. Voor de mensen hier ter plaatse zij hebben ze liever minder rijp. In ieder geval op Tshilumba hebben we vooral wat betreft avocado's al kruiwagens vruchten geoogst. Voor het ogenblik is er nog niet overgegaan tot commercialisatie. Voor het ogenblik zijn die vooral opgegaan in autoconsumptie. Nu met al dat volk dat er is op het Centrum ben je wel vlug een kruiwagen vruchten kwijt.

Verder hebben we een 40 tal bananenputten klaargemaakt, putten van 1 m op 1 m en 1 m diep en die volledig gevuld met compost om een keer als de regens eraan komen deze te planten.

Wat de regens betreft, ondanks het feit dat we al bijna half september zijn, hebben we nog nauwelijks regens gehad. Normaal gaat men ervan dat het regenseizoen eraan komt vanaf half augustus. Maar tot nog toe houdt nog iedereen zich in om beginnen te zaaien of te planten. De nattigheid die we gehad hebben dat was alleen om het stof wat weg te halen. Voor het ogenblik is het nog altijd overal veel zand, zelfs het broussevuur regeert nog op heel wat plaatsen in deze dagen. Toch hebben een aantal mensen het aangedurfd om te zaaien. Vooral arachides en Tete. Hopelijk krijgen ze vlug een goede regen want anders is het een maat voor niets. Wat opvalt dit jaar is dat de mensen zeer laat aan hun velden zijn beginnen te werken. Op Tshilumba is men nu pas met grote groepen vrouwen begonnen velden te maken. Hadden zij het in de gaten dat de regens gingen achterblijven ?

Tekst : Johan Venken

Uitnodiging herdenkingsviering

Op zondag 13 december 2009 is er in de kerk van Gellik om 10u00 een herdenkingsviering ter nagedachtenis van onze overleden medewerkers.

Om hen te herinneren. Om hen te danken voor al wat ze voor ons en onze vereniging hebben betekend, nodigen we jullie van harte uit.

De gebedsviering zal voorgegaan worden door diaken Julien Beckers.

Na de viering is er achter in de kerk zelf de mogelijkheid tot een babbel vergezeld van een drankje en een hapje.

Bezinning...

Indien de noot zou zeggen

*Indien de noot zou zeggen
een noot kan geen muziek maken
er zou geen symfonie zijn.*

*Indien de steen zou zeggen
een steen kan geen muur optrekken
er zou geen huis zijn.*

*Indien de druppel zou zeggen
een waterdruppel kan geen rivier vormen
er zou geen oceaan zijn.*

*Indien de graankorrel zou zeggen
de graankorrel kan geen veld bezaaien
er zou geen oogst zijn.*

*Indien de mens zou zeggen
solidariteit kan de wereld niet redden,
nooit zou er gerechtigheid, noch vrede,
nog getrouwheid, noch waardigheid
in de wereld van de mensen komen.*

*Zoals de symfonie elke noot nodig heeft,
het huis elke steen,
de oceaan elke waterdruppel,
de oogst elke graankorrel,*

*zo heeft de hele mensheid nood
aan jou daar waar je bent.*

Bouwkamp juli 2009 Heule

Voor het derde jaar op rij is Heule in Kortrijk the place to be voor het zomerbouwkamp van Telebouworde. Onze opdracht : een uitbreiding van de koeienstal. Jef schreef voor ons een mooi sfeerverslag.

Heule is voor ons geen onbekend terrein meer. De eerste ontmoeting was dit keer de jonge ezels die ons tegemoet komen om ons welkom te heten. Valentijn en Dennis zullen drie weken meewerken, Tony zal de laatste week van de partij zijn en tussendoor zullen er nog wat helpers voor enkele dagen komen.

Het is een kleine groep voor toch een behoorlijk project. De grote groepen jongeren van enkele jaren terug zijn er niet meer. Veel van die jonge werkers en werksters van vroeger hebben nu andere zorgen dan een bouwkamp. Want regelmatig mogen wij geboortekaartjes ontvangen. De toekomst lijkt alvast beloftevol !



Toch zijn wij ook heel erg blij want verschillende jongeren van Heule en omstreken zullen een aantal dagen met ons meewerken. Stijn zal bijna de hele periode meedoen. Wannes (Tony) de eerste week en gaat dan op kamp met de Chiro. Jasmijn en Goedele komen de laatste week. Joshi, Tim, Victor, Trui, Ella en Jonas zullen veel op de boerderij komen helpen. Heel fijn dat jullie allemaal met ons hebben mee gewerkt. Er is nog toekomst bij de westvlaamse jeugd !

Als wij zondags toekwamen had Dennis al de funderingen zuiver gemaakt, alle ingekalfde aarde verwijderd. Kortom alles was klaar voor een goede start van ons project : de uitbreiding van de koeienstal ! En dan komt alles op zijn tijd : funderingen metselen met zware betonblokken, aanvullen, plastic leggen, betonnetten plaatsen, 7.5 m3 beton gieten. Dan de buitenmuren metselen met oude westvlaamse bakstenen, de binnenmuren met snelbouwstenen, de bogen metselen boven de ramen en poorten en betonnen balken gieten. Verder roostering en spanten plaatsen, onderdak tengelatten, panlatten en pannen plaatsen. En tenslotte de binnenmuren bepleisteren en kaleien en de doorgang naar de oude stal uitkappen.

Dankzij de medewerking van velen, waaronder Gilles, Mieke, Liesabeth, Patrick, Tom, Raf, An, Inge, Bert, Stan en Willy, die voor een of enkele dagen kwamen is het mogelijk geweest dit project te realiseren.

Tussendoor hebben we nog enkele andere werken kunnen doen zoals het voegen van de trapthal, de achterkant van het woonhuis kaleien, kasseien in de weg herstellen en een voetpad aanleggen met bakstenen in visgraatmotief. Dat laatste moest zo omdat de hoeve geklasseerd is alles hersteld moet worden zoals het vroeger ook was.

Fantastisch wat mogelijk is met mensen van goede wil. Zo hebben Stijn en Wannes voor het eerst gemetseld. En goed hoor ! Kom maar eens kijken. Proficiat jonge mannen. Wij zien je graag terugkomen. Iedereen heeft zijn steentje of stenen bijgedragen tot het slagen van dit bouwkamp.

Tekst : Dennis en Jef

Wist je dat ...

Dit al het 22^e bouwkamp was voor Dennis. Hij is trouwens onze sterke man op de juiste plaats.

Ook voor Tony dit al zijn 20^e bouwkamp is geweest.

Soetkin in het verleden al enkele keren met ons mee op bouwkamp is geweest en nu weer een dagje is komen meehelpen.

Valentijn van het eerste tot het laatste uur onze metser is geweest.

Ook Raf veel bouwkampen met ons heeft meegewerkt en nu weer een dag van de partij is geweest. Hij is 's morgens om 5u30 in Lanklaar (Dilsen) Limburg vertrokken en is pas 's avonds laat weer thuis gekomen.

Raf amper twaalf jaar oud was toen hij zijn eerste bouwkamp deed en nu werkt als zelfstandig aannemer.

Het gehele project in Heule (dagcentrum, crisisopvang, opleiding, landbouwactiviteiten) de "Heerlijkheid van Heule" wordt genoemd, de sociaal-ecologische boerderij daarbinnen het "Hof van Heule".

Op vrijdag 11 september officiële opening is geweest in de Heerlijkheid.

Zo'n zevental medewerkers van de Sleutel op 1 juli een uitstap hebben gemaakt naar Herbricht.

Ze zijn met de fiets naar de grote uitkijktoren van ongeveer 18 m hoog gereden en werden na nog eens 75 trappen beloond met een adembenemend uitzicht op Uikhoven, Boorsem, de bossen van As, de Maas en de Nederlandse weiden.

De jaarlijkse campagne van Welzijnszorg dit jaar draait rond waardig werk voor iedereen. Wie meer wil weten over de campagne "Werk armoede weg" kan terecht op www.welzijnszorg.be.

Ook dit jaar weer kaarsen en kalenders worden verkocht ten voordele van Bond zonder Naam. Vanaf vrijdag 20 november tot einde december kan je van 13 tot 17u elke vrijdag terecht in de Sleutel.

We op zaterdag 12 september weer papier ophaalden. 44 medewerkers namen deel en daarvan kwamen er 4 van het asielcentrum 'Ter Dennen'.

Familienieuws

Geboorte

*Een klein mensje
Een prachtig nieuw leven
Met alle zorg en liefde omgeven*

Margo werd geboren op 22 juni 2009. Zij is het derde kindje van Stan en Katleen Van Mierlo-Vandamme. Katleen heeft vroeger vele bouwkampen met ons meegedaan.

Op 8 augustus 2009 werd Sander geboren, zoontje van Jan Stegen en Linda Pollaris. Jan werkt al vele jaren met ons mee als vrijwilliger bij bouwkampen en papierophalingen en is ook verschillende jaren lid geweest van de raad van bestuur.

Wij wensen de jonge gezinnen een mooie toekomst toe !

Overlijden

*Voor altijd herinnerd
in liefde
en vriendschap.
Voor altijd aanwezig
in woord en geest.
Voor altijd verbonden
door onzichtbare handen.
Gekoesterd door velen.
Gemist nog het meest ...*

Op 1 augustus 2009 overleed Louis Vandiest. Louis heeft vele jaren met ons meegewerkt. Niet alleen kwam hij als papierophaler en medewerker bij allerhande projecten. Ook de boekhouding en de administratie heeft hij vele jaren voor ons bijgehouden.

Op 6 september 2009 overleed Georges Desmet. Georges haalde verschillende jaren samen met ons papier op.

Wij bieden de families onze christelijk deelneming aan.

Ter nagedachtenis van Louis Vandiest

Afscheid nemen komt altijd te vroeg. Toch mogen wij dankbaar zijn voor wat Louis voor Telebouworde betekend heeft. Vele keren hebben wij beroep op hem mogen doen.

Bij de eerste papierophaling in december 1973 was Louis erbij en nog vele jaren daarna. Duizenden kilo's papier langs de straat oprapen en weer afladen in de containers.

Hij heeft ook geholpen bij de verbouwing van de keuken en het sanitair van de parochiezaal in Neerharen in 1976.

In 1980 hebben wij de barak in Duitsland afgebroken en terug opgebouwd in Neerharen. Vele uren en dagen heeft Louis met ons meegewerkt aan wat nu de Sleutel is.

In 1982 startte hij mee het B.T.K.-project en in 1983 het D.A.C.-project.

In 1981 zijn wij begonnen met bouwen aan 'Huize Onze Lieve Moensens'. Daar is hij verschillende jaren naar toe gekomen om zijn steentje bij te dragen. Dikwijls kwam hij met Benny met de fiets naar Lanklaar. Een keer is zelfs zijn tas van de fiets gevallen wanneer ze over het spoor reden waardoor zijn thermos was gebroken.

Allerhande bouwwerken heeft hij meegedaan. Zijn specialiteit was betonnen traptreden gieten. Kiezels, zand, cement en water mengen tot de juiste mengeling en dan in de vorm van de traprede gieten. Na de harding konden deze dan stuk per stuk geplaatst worden tot een beloopbare trap.

Vele jaren heeft Louis de boekhouding en de hele administratie van onze vereniging bijgehouden, tussen de andere werkzaamheden door. Met een grote verantwoordelijkheidszin en nauwkeurigheid heeft hij alles in goede banen geleid.

Met een grote bekommernis voor mensen die het moeilijk hadden, stond hij altijd klaar om te helpen.

Bedankt Louis voor alles wat je voor hen gedaan hebt. Dank ook aan de familie die Louis dikwijls hebben zien vertrekken om voor anderen te werken. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

Agenda oktober 2009 - januari 2010

Zaterdag 10 oktober 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 14 november 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorseme

Vrijdag 4 december 2009, 19u30, SIBO Heusden

Algemene Vergadering

Zaterdag 12 december 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zondag 13 december 2009, 10u00, parochiekerk van Gellik

Herdenkingsviering ter nagedachtenis van onze overleden medewerkers

Zaterdag 9 januari 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorseme

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !

Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 december 2009**.

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?

Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !

Rekeningnummer 735-3620362-19

Telebouworde Limburg vzw

www.telebouworde.be
info@telebouworde.be
Rekeningnr.: 735-3620362-19

De Sleutel
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen
Jef Gerets
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt
Jan Reyskens
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden
Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

www.bouworde.be
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven
016/25.91.44

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven
016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be